

Onze uitwisseling in Almere tegen Almere'83 op afgelopen vrijdag 11 november.

Nadat we in afgelopen april de dames en heren van Almere'83 bij ons "thuis" hebben mogen ontvangen, waren wij gisteren te gast bij eigenlijk dezelfde groep dames en heren van april j.l.

Wederom een warm weerzien en een even warm welkom in hun schitterende biljartpaleis. Maar liefst 11 tafels hebben die luitjes, waarvan 2 matchtafels. Sommigen van ons hebben er wat op kunnen "oefenen" en dat was een aparte ervaring, maar heel leuk.

Na de warme welkomstwoorden in hun bar, kregen we instructie door Gerard Driessen hoe de dag er uit zou komen te zien onder het genot van koffie met appelgebak met slagroom (het kon niet op) begaven we ons naar de zes gereserveerde tafels met mooie blauwe lakens. Een ieder werd ingedeeld in een team wat door de dag heen bijeen zou blijven net als je bij dezelfde tafel bleef. En die tafels liepen als op rails, jullie rapporteur was er zeer van gecharmeerd daar waar anderen dat minder tot niet waren. Curieus toch wel.

De ochtend partijen liepen naar ons gevoel onze kant op, maar het was een gevoel, we werden door Gerard, expres, niet op de hoogte gehouden anders dan dat het spannend verliep en er weinig "tussen zat". Okay.

Na een heerlijke, warme, door Almere'83 gesponsorde, lunch stortten wij ons op de middagpartijen. Ik zelf proefde dat het momentum aan het kantelen was en niet in ons voordeel. Maar nogmaals, Gerard liet niets los.

En ja, dan komt het moment van optellen, delen en vermenigvuldigen, spannend moment. En wat bleek....er zat inderdaad heel weinig tussen de uitslagen, sterker nog, helemaal nakko, het was 200 tegen 200 geworden. Ja, je verzint het niet. Maar.....in afgelopen april hadden zij ons met 134 tegen 127 verslagen en tja, dat hield in dat we de cup daar achter hebben moeten laten.

Maar onze wraak zal zoet zijn al is dat moment nog niet aan de horizon. Ik hou dat in de gaten. Na wederom warme woorden van wederzijdse clubs hebben we afscheid genomen en proberen we elkaar te zijner tijd weer te bevechten en wij....wij gingen terug naar Dronten, een illusie armer maar een heel leuke ervaring rijker.

Hans van Zijp
Hans Melissant