

Onze uitwisseling afgelopen dinsdag 17 januari.

21 oktober vorig jaar, het lijkt en voelt als vorige week. Niet dan? We hadden namelijk toen onze uitwedstrijd bij onze biljartvrienden van OBL in Lelystad. We hebben daar destijds flink huis gehouden en liepen 's middag hun toko uit vergezeld van een plussaldo in punten van maar liefst + 47.

Dat het voor OBL bij hun uitwedstrijd c.q. onze thuiswedstrijd een wel hele zware taak zou gaan worden voor hun om dit goed te maken, tja, dat was van meet af aan wel duidelijk. We stellen ons niet zo heel veel voor, maar dit varkentje zouden we wel moeten kunnen wassen.

De gezellige, maar ook wel lange, dag begon om 10.00 uur met koffie, thee en het overbekende plakje uitvaartcake. Iedereen moest natuurlijk lekker bijpraten, we weten hoe dat gaat. En voor je het weet is het richting 10.45 en stuiten andere Hans en ik op een technisch vraagstukje. Gelukkig konden en mochten we Roelof even consulteren en omdat hij op 500 meter afstand aan het klussen was kon hij snel ter plekke zijn en de oplossing bieden. Wij waren hem dankbaar en onder applaus vertrok Roelof weer richting plamuurmessen en verfkwasten.

De dag verliep eigenlijk, als we eerlijk zijn, wel als verwacht. Zo door de hele dag heen hadden wij een voorsprong van 15 a 20 punten en opgeteld bij die 47 die we nog hadden staan.....dan hebben wij de tegenstander bij het strotje en dat geven we nimmer meer weg. Waarvan akte, zou de notaris zeggen.

En zo gingen we succesvol richting 16.30 uur en waren de cijfers bekend, we wonnen de strijd met 26 punten verschil over de dag en opgeteld bij die 47 was de totale winst over beide wedstrijddagen 73 punten in ons voordeel. Tsjakkaa!! Overall hebben wij goed gespeeld en als beste speler van de dag kunnen we Ahrend Schaapman in de boeken zetten en hem daarmee feliciteren want hij behaalde 18 punten (90%) in slechts 40 beurten. Chapeau!

Iedereen bedankte elkaar voor de gezelligheid en graag tot het volgende seizoen!